

Moskeekoepels: partijdigheid voor Israël gedreven door islamofobie

De samenwerkende moskeekoepels (die in deze combinatie meer dan 250 moskeeën en islamitische organisaties in Nederland vertegenwoordigen) maken zich grote zorgen over de eenzijdige berichtgeving in media en politiek, de enorme druk om je uit te spreken vóór Israël en de rol die islamofobie hierin speelt. De Franse wetenschapper François Bourga stelt zelfs dat dit dé reden is voor het Westerse narratief ten aanzien van de situatie in Palestina.

Exemplarisch is de reactie op de beslissing geen Israëli vlag te wapperen op het stadhuis. Over de beslissing van Aboutaleb werd heel anders gesproken dan over de beslissing van de burgemeester van Utrecht of Almere. Hoewel de uitkomst exact hetzelfde was. Het enige verschil is dat de burgemeester van Rotterdam een moslim is. Een ander voorbeeld betreft de framing van pro-Palestijnse demonstraties als impliciet gewelddadig en een vorm van terreurverheerlijking, terwijl pro-Israël demonstraties gezien worden als uitdrukking van gevoelens van verdriet en steun.

Angst en haat jegens moslims

Aan deze dubbele maat liggen angst voor en haat jegens moslims ten grondslag. Vanuit verschillende kanten en machtsposities wordt een enorme druk uitgeoefend om je vooral vóór Israël uit te spreken. Deze druk is op moslims nog vele malen groter. "Zodra men de nakba ter sprake brengt, de massamoorden op Palestijnen, de verdrijving, de kolonisatie en de bezetting van apartheidsstaat Israël, wordt men direct weggezet en afgeserveerd. De 75 jaar aan onrecht en verdrukking dat het Palestijnse volk ervaart blijft op deze manier structureel onderbelicht", aldus de koepels.

Moslims vrezen voor positie, carrière en leven

In dit kader krijgen de koepels ook zorgelijke signalen binnen van moslims die werkzaam zijn in het openbaar bestuur, in de politiek, in de journalistiek en in het onderwijs: "Ook al keur je geweld expliciet af, als je niet vóór Israël bent, dan heeft dat als nog consequenties. Intimidatie tot op het hoogste niveau aan toe. Scheve blikken, afkeurende statements en opmerkingen als 'Dan weten we nu ook waar jij staat!' doen vele moslims vrezen voor hun maatschappelijke positie, carrière en zelfs leven."

Vals frame: 'moslimdaders' tegenover 'joodse slachtoffers'

In een enquête op de website www.moslimpeil.nl delen moslims schrijvende voorbeelden over de dubbele maat, maatschappelijke druk en angst die zij ervaren (in de bijlage is een greep te vinden uit de reacties en ervaringen van deelnemers aan de enquête). In grote lijnen ziet men een vals islamofob frame van 'moslimdaders' tegenover 'joodse slachtoffers'. Er bestaan in dat licht grote zorgen over de angst- en vijandsbeelden die politici, belangengroepen en media voeden: "Zo worden we een oorlog in getrokken."

Oproep

De koepels doen dan ook een oproep aan bestuurders, belangenorganisaties, religieuze leiders, politici en de media: "Staak de hetze en oorlogstaal! Zoek de nuance en verbinding. Deëscaleer. Doorbreek zwart-wit denken, verdiep jezelf in de geschiedenis en het onrecht. Volg consequent het internationaal recht en 'practice what you preach.'"

Enkele reacties en gedeelde ervaringen*

"Demonstraties voor Palestina worden geframed als demonstraties voor terreur en jodenhaat. In Frankrijk, Duitsland en Australië werden demonstraties voor Palestina zelfs verboden. Zo worden we monddood gemaakt."

" Hamas moet ik veroordelen als terreurorganisatie, maar als ik Israël een terreurstaat noem, dan is dat uit den boze."

"Een internationale dag van solidariteit met Gaza wordt door Reuters, Parool, AD en CJO vertaald als wereldwijde oproep aan moslims om joden te vermoorden."

"Fake news over de onthoofding van 40 baby's door Hamas wordt bekrachtigd door Biden aan toe en kon dagenlang op meer verontwaardiging rekenen, dan de honderden Palestijnse kinderen die Israël ondertussen elke dag daadwerkelijk vermoord."

"Er is amper aandacht voor de aanslag van een joodse man op een 6-jarig Palestijns jongetje en zijn moeder in de VS. Stel die man was een moslim en die moeder en haar zoon waren joods, zou het dan dezelfde aandacht hebben gekregen denk je? Eerlijk?"

"Het recht op zelfverdediging van Israël weegt zwaarder, dan het recht op verzet van Palestijnen."

"Social media, zoals Instagram en YouTube, onderdrukken het bereik of verwijderen zelf Pro-Palestina berichten #FreePalestina"

"Israël 'doodt' en Hamas 'moordt'. Palestijnen 'komen om' en Israëliërs 'vermoord'."

"Israëlische slachtoffers krijgen een gezicht, familie en verhaal, de Palestijnse zijn een levensloos nummer in de statistiek."

"Van een leus als 'From the river to the sea Palestine will be free' gaat burgemeester Halsema al flippen, profvoetballers worden ervoor op het matje geroepen of zelfs op non-actief gezet."

"Verontwaardiging over de 200 ontvoerden door Hamas, geen woord over de 4000 ontvoerden door Israël, waaronder honderden kinderen. Allemaal onder het mom van 'administratieve detentie', zonder grondslag, proces, perspectief of wat dan ook."

"Ik las in het AD dat over de burgemeester van Rotterdam zelfs werd gezegd dat hij bloed aan zijn handen zou hebben vanwege het niet hijsen van de Israëlische vlag. Dit soort uitlatingen gaan toch veel te ver?!"

"De stichting van Israël ging gepaard met de Nakba: de massamoorden en verdrijving van 2/3 van de Palestijnse bevolking. Het dehumaniseren duurt al 75 jaar voort met kolonisatie, bezetting, apartheid en bloedvergieten. Zodra je hierover begint, 'praat je goed wat Hamas heeft gedaan'. Mensenrechtenorganisaties zeggen hetzelfde, maar worden niet gehoord."

***Voor de duidelijkheid: het gaat in al deze ervaringen niet over elk mediaprogramma, iedere journalist of iedere politicus. Het betreft een algemene indruk en tendens die wordt ervaren in en vanuit de politiek, media en maatschappij.**

De moskeekoepels die dit statement van het platform MPO ondersteunen vertegenwoordigen samen meer dan 250 moskeeën en islamitische organisaties in Nederland:

